



Brædstrup - Tønning - Træden - Grædstrup - Sønder Vissing Pastorat

Gudstjenester:

7. august: 8.s.e Trinitatis
Brædstrup Kirke kl. 9.30 ved Peder Kjærsgaard Roulund, Kirkekaffe.
Træden Kirke kl. 11.00 ved Peder Kjærsgaard Roulund

14. august: 9.s.e. Trinitatis
Brædstrup Kirke kl. 11.00 ved Anders Frank
Grædstrup Kirke kl. 19.00 ved Pia Skovmose Jensen

21. august: 10.s.e. Trinitatis
Ring kirkegård kl. 14.00 ved Anders Frank
Sønder Vissing Kirke kl. 11.00 ved Pia Skovmose Jensen

28. august: 11.s.e. Trinitatis
Brædstrup Kirke kl. 09.30 ved Pia Skovmose Jensen
Grædstrup Kirke kl. 11.00 ved Pia Skovmose Jensen
Tønning kirke kl. 11.00 ved Peder Kjærsgaard Roulund

4. september: 12.s.e. Trinitatis
Sønder Vissing Kirke kl. 09.30 ved Anders Frank
Brædstrup Kirke kl. 11.00 ved Anders Frank
Træden Kirke kl. 11.00 ved Peder Kjærsgaard Roulund

11. september: 13.s.e. Trinitatis
Brædstrup Kirke kl. 11.00 ved Anders Frank

18. september: 14.s.e. Trinitatis
Grædstrup kirke kl. 14.00 ved Pia Skovmose Jensen

25. september: 15.s.e. Trinitatis
Brædstrup Kirke kl. 11.00 ved Anders Frank
Tønning Kirke kl. 11.00 ved Peder Kjærsgaard Roulund
Sønder Vissing Kirke kl. 19.00 ved Pia Skovmose Jensen

Brædstrup Sogn

Morgensang: 6. september kl. 9-10 i sognehuset

Vi synger fra Salmebogen, Højskolesangbogen eller 100 salmer. Hver gang fortæller én fra kirken om historien bag en eller flere sange, eller hvorfor den har særlig betydning.

Udendørs gudstjeneste på Ring kirkegård

Søndag den 21. august kl. 14.00

Denne søndag holder vi gudstjeneste på den gamle kirketomt, hvor Ring kirke stod indtil 1940 på Ring kirkegård. Bagefter byder menighedsrådet på kaffe. Ved dårligt vejr rykker vi op ad bakken til Brædstrup kirke.

Kirkekaffe

Der er kirkekaffe efter gudstjenesten d. 28. august. Alle er velkomne. til en snak og en kop kaffe.

Sønder Vissing og Grædstrup sogne

Indvielse af det nye sognehus i Grædstrup.

Søndag d. 18.9 kl. 14.00

Vi starter med en høstgudstjeneste, hvor Birgit Sofia Kjær medvirker på fløjte sammen med sognets øvrige personale og pastoratets 3 præster holder gudstjenesten i fællesskab.



Tønning Træden Sogne

Fælles-spisning i det grønne

Lige efter kirkegårdsdiget ved Træden kirke ligger et lille graverhus på ét af områdets smukkeste engarealer med en storslået udsigt over marker og skove så langt øjet rækker.

Hér inviterer Tønning-Træden Menighedsråd til Fælles-spisning d. 18/8-22 kl. 18.

Du medbringer selv mad; vi byder på drikkevarer, og sammen skaber vi en dejlig stund i det grønne. Der kan slås kolbøtter på græsset, der kan synges sange, der kan snakkes og hygges, -og der kan såmænd også bedes en stille bøn til Gud, hvis man nu føler trang til dét!

Skulle udsigten fra græsset alligevel forekomme lidt for jordnær, - ja, så er der mulighed for at bestige vores kirketårn og nyde udsigten dérfra! Der er lidt borde og bænke på græsset...- men et lille tæppe at sidde på kunne måske være en god idé - og regner det, rykker vi ind i kirken eller graverhuset alt efter, hvor mange vi er..... Hjertelig velkommen!

"Jeg synes, det var godt at - få fri fra skole"

Jeg vil gerne høre konfirmandernes uforbeholdne mening om konfirmationsforberedelsen, når jeg har



konfirmationshold. Derfor beder jeg dem om at evaluere konfirmationsundervisningen.

Jeg beder dem skrive i to felter:

"Jeg synes, det var godt at". Og i feltet nedenunder: "Jeg synes ikke, det var godt at" Jeg læser altid deres besvarelser i en stund, hvor jeg har overskud. For dommen er ofte nådesløs. Til spørgsmålet "Jeg synes det var godt at..." kan mange svar være: "ikke noget", eller "at vi fik en müslibar". Og til spørgsmålet: "Jeg synes ikke, det var godt at ...vi skal til præst".

Vores stenaldershjerne er desværre indrette sådan, at det mestendels er det negative, vi husker og bider mærke i. Nok for at vi kan lære af vores fejl. Så selv om der også er nogle konfirmander, der direkte skriver "Du er en god præst" efterfulgt af hjerte og smiley, så er det det negative, man husker.

Nogen tænker måske at jeg bare piver over at skulle have konfirmationshold, og hvis de keder sig, så må jeg jo gøre undervisningen mere spændende. Det prøver jeg sandelig også på, så godt jeg kan.

Men når en dreng siger, som det første, den første gang, vi mødes: "Jeg tror ikke på Gud. Jeg er her kun for gaverne og festen", så skal der tænkes kreativt!

Det får mig til endnu engang at tænke på, hvorfor vi har konfirmation i folkekirken?

Det vigtige i konfirmationen er for mig at se ikke selve konfirmationsgudstjenesten i maj, men det, der er gået forud: At de lærer *hvorfor*, de blev døbt og *hvad* det er, de blev døbt til. At de får en *god relation* til deres kirke. *Hvad* kirken er og hvad kristendommen kan sige os i dag i 2022.

At dåben er Guds tegn på, at vi er Guds elskede børn. At kirken kan rumme hele livet, det gode, det lykkelige, det sørgelige, det vi ikke kan fatte med forstanden, men som skal med for at være et helt menneske - at vi er Gudsskabte, at Gud virkelig vil have en relation med lige netop lille mig. At i kristendommen skal du elske din næste som dig selv. Og meget mere.

Det er derfor, at jeg glæder mig til de næste hold konfirmander, som begynder at gå til konfirmationsforberedelse i uge 35. For jeg synes, det er så vigtige spørgsmål. Og så holder konfirmander præsten på tæerne med deres spørgsmål og deres energi.

Vi ses i kirken.

Sognepræst Anders Frank